

Herrens ord till dem som är lidande, sjuka...

Mina käraste barn!

Ni som lider just nu, se hur nära Mitt Hjärta ni är.

Jag vill att ni ska veta att människans lidande berör Mig djupt och gör Mig blind för all er skuld, misstag och försummelser. Och när en människa som är lidande, drabbad av ångest och utmattning kallar Mig, far Jag, er Herre, Fader och Frälsare, Gud av evig majestät och makt, genast till mitt älskade barn för att vara barnet nära, hjälpa och lugna. Ingen mor älskar er innerligare, sörjer och vakar över er mer än Jag, Jesus, er vän. För endast Jag gav mitt liv och betalade för er frälsning med mitt lidande. Jag har erfarit kroppsligt lidande, ångest och den bävan som förutseende för med sig. I Getsemane upplevde Jag inte bara mina kommande plågor, utan även er framtida otacksamhet, er okänslighet, ert hat till Mig, ett avvisande av mitt Offer – av alla som kommer att göra det de kommande tusentals åren. Men trots detta, valde jag att inte avstå. För min kärlek till er var starkare än all er nutida och framtida skuld. Den var och är alltjämt oändlig.

Jag begär att ni ska ta till vara den tid av nåd som Jag skänker er. Det är en gåva av broderskap. Om ni ingår ett broderskap i lidandet med Mig, Jesus Kristus, er Frälsare, och förenar det med mitt Offer på korset, kommer det broderskapet att vara i evighet och skydda er från Guds rättvisa i glansen av Treenighetens oändliga helighet, även om ert lidande skulle vara ringa och oansenligt i jämförelse med den förfärliga döden hos den tidigare andligt och fysiskt torterade korsfästa Gudamänniskan.

Det kan nämligen aldrig hända att Jag, Barmhärtighetens Gud och den förlåtande Kärleken, förskjuter den som har kallat på Mig i lidande och ångslan. Utnyttja därför den tid som har getts er, stående inför Mig i ert elände och synd, för att vara med Mig, era själars läkare, utan oro för er själ, utan skam och rädsla.

En mor kommer inte ihåg sitt insjuknade barns skulder även om det var lömskt, falskt och föraktfullt. Barnet lider, och det är tillräckligt för att hon ska glömma allt utom att det behöver henne. Jag gör detsamma.

Desto sämre ni har det, desto mer behöver ni Mig, och desto mer dras Jag till er. Om er vilja bara säger ”kom”, infinder jag genast Mig och stannar kvar vid er sida. Inget kan ta Mig ifrån er – inte er synd, ilska, tidigare motvilja, hat eller ligkiltighet. Jag vill varken se eller komma ihåg dessa. Jag vet bara att mitt barn är hotat, är ensamt, ängsligt, hjälplöst, att dess hjärta gråter. Då har jag mildhet, ömhet, godhet, förståelse och oändligt tålamod för mitt barn. Var inte rädda för Mig, undvik Mig inte. Jag kan ge er lindring, ge er ro och mätta er hunger för tillgivenhet med min kärlek. Jag kan allt. Jag är den bästa läkaren. Jag vill stå till tjänst med min kraft, styrka, mod, fylla er ensamhet med Min vänskap, inge er hopp och tillit till min kärlek. När Jag står vid er, avlägsnar Jag all er ångest. Ni behöver Mig så mycket, mina olyckliga, hjälplösa, plågade och sorgsna barn.

Utnyttja lidandens tid – nådens och barmhärtighetens tid – då den är full av mina gåvor och min kärlek till er.

Mina barn! Jag har tillägnat er de Sjukas Sakrament. Det är min akt av förlåtelse som stryker bort alla era synder, framförallt i era bröders ögon. I denna övertar Jag era skulder i förhållande till Faderns rättvisa och jag betalar dem med mitt Blod som har utgjutits för er och för att ni ska bli fria. Och sedan kan ni, nu rena och glada, gå in i mitt hus som är full av lycka. För Jag vill mildra er smärta, mätta er med kärleken, bespara er skärselden – en tid av skam, själsmärta, sorg och bot. Var och en av er som lider vill jag omfamna och varsamt, sovandes i mitt Hjärta, bära genom dödens tröskel till mitt Kungarike. Döden har ingen makt över er när ni står vid min sida. Det finns ingen ångest eller fasa. Gå över från livet till Livet med Mig i saligheten av den eviga lyckan. Jag har aldrig svikligt den som har satt sin tilltro till Mig. Men Jag är också en läkare och de Sjukas Sakrament kan bli er väg till kroppens och själens hälsa. Jag själv väljer det som är bästa för er, för vem känner och förstår var och en av er bättre än Jag? Därför ska ni inte vara rädda för Mig. Jag är ert Liv. Era själars själ. Ni behöver Mig likasom era kroppar behöver ljus och vatten, luft och blod.

Och Jag behöver er, mina älskade barn. Tiden av lidande, tiden av hjälplöshet, ångest och sorg är tiden av min nåd. Vet ni, att ni under denna tid kan ni be Mig om allt? Särskilt när ni ber och förbinder er tillstånd med min frälsande lidande, för då vi ber Fader tillsammans. Om ni skulle bönfalla om lycka, fred och försoning i världen, i sällskap med Mig, så skulle ni kunna få det för hela mänskligheten... För en osjälvisk bön från en svag och lidande människa öppnar jag mitt Hjärta; en sådan bön kan jag inte motstå.

Människor ber Mig, när de lever i smuts och synder, och se hur sällan de ber de Mig om det sanna goda. Kasta en blick över jorden. Hela den är hotad. Människor dör alltså mördade av sina bröder, svälten ökar till följd av de mättas likgiltighet, brottslighet, förruttnelse, perversioner, allehanda degenerering av människans psyke frodas. Det uppkommer nya sjukdomar, föroreningar samt nya skäl till krig och skäl för att tillfoga varandra lidande. Och hur många splittrade familjer finns det inte i ert land? Hur många föräldralösa och sorgliga barn? Och hur många av dem fick inte leva på grund av sina föräldrar och familjer? Hur mycket sprider sig inte alkoholism, drogmissbruk, ömsesidig hat, avundsjuka, girighet, egoism, lathet och intriger...?

Mina barn, Jag utestänger er för en stund från den giftiga miljön av åtrå och kapplöpningen i riktning mot ägande, från kampen för det usla och för futtiga spörsmål, så att ni kan se deras intighet i ljuset av den enda stora saken – min kamp för er frälsning. Jag ber er, hjälp Mig med denna!

Jag kämpar för en oändlig salighet för var och en av er. Ingen av er är älskad mindre än annan. Var och en av er älskar Jag för hans egen skull, som är annorlunda än alla andra, som är älskad så att Jag har gett honom alla möjligheter att välja det som är det bästa, det som kommer göra honom lycklig inte bara för en kort stund, utan för evigt. Jag vill att var och en av er ska förstå att han är det viktigaste för Mig. Även om han känner sig oviktig, ensam, övergiven, gammal och hjälplös, ringaktad eller föraktad av andra, är han trots allt älskad av Mig. Älskad särskilt starkt och varmt, ju mindre kärlek han fick från människor. För var och en av er fick sin existens från min kärlek som törstar efter att skänka och lyckliggöra. Och jag har gett er en fullkomlig frihet så att ni kan fritt välja det liv ni önskar er själva – antingen med Mig, eller i en evighet utanför Kärleken. Världen förvillar och bedrar er, se hur sällan er omgivning är hjärtlig, hjälpsam eller god. Alla ni kämpar sinsemellan och lider, blir smärtsamt erfarna, blir bortstötta och lurade. Era misstag och skulder är oftast, er gemensamma skuld. Det är därför som jag hjälper, skyddar er så och strävar efter att leva i en närmare vänskap med var och en av er. Jag fördömer er inte, utan förklarar istället. Ni är så svaga, ostadiga och förfaller lätt, och därför har ni alltid min kraftfulla hjälp, inom räckhåll för det tystaste anropet.

Men, när ni är sjuka och lider, drabbas av smärta och hjälplöshet, då väntar Jag inte ens på era böner, utan omfamnar er med min omvårdnad. Jag förlåter allt, och ser bara till ert dåliga tillstånd. Och då erbjuder Jag er en tid av nåd och barmhärtighet. Nu ber Jag er som förstår min omtanke om mänskligheten. Slösa inte och avvisa min gåva. Be en förbön för varandra och ge Mig ert lidande – be för vem ni vill. Behoven är otaliga. Hela jorden gråter. Förbarma er över dem som går vilse, era olyckliga bröder och be för dem, offra ert dagliga lidande för era familjer, läkare och sjukhuspersonal, för Kyrkan och Fosterlandet, för dem som döende, ensamma och i agoni... – efter era hjärtans behov.

Be, för ingen är hörd bättre än den människan som lider. Vem har mer nåd än ni? Vem kan hjälpa Mig om inte ni? Be, mina älskade barn, be för världen, för era närmaste. Då tar Jag hand om dem som ber och dem, för vilka bes, med en uppvärmande kärlek. Då kommer ingen av er att dö, utan vara välsignad av dem som tack vore er har erhållit Himlen.

Hjälp Mig, mina barn, hjälp Mig att frälsa världen!

Anna: Vittnen av Guds Barmhärtighet (orig. Świadkowie Bożego Miłosierdzia). Bokförlaget WAM, Krakow, 1995-2011 (Nihil obstat), d. 2, sid. 247-251. www.wydawnictwowam.pl

Översättning: Polina Valdoner, www.e-anna.eu